

Verkiezingen zijn niet het antwoord op het echte probleem

Veel Nederlanders, ook SGP-ers, denken dat het antwoord op het morele verval van Nederland uit de politiek moet komen. Nieuwe partijen, andere keuzes en investeren in van alles en nog wat moet redding brengen. Maar keer op keer komt hier niets van terecht.

Binnen onze achterban hopen we dat on-Bijbelse regelgeving kan worden teruggedraaid. Dit wordt duidelijk vermeld in het SGP-verkiezingsprogramma, en deels ook bij andere partijen rechts van het midden. Onze grootste uitdaging is niet het oplossen van een politiek probleem, er is een geestelijk thema dat moet worden opgelost.

Als je probeert een denkbeeld te veranderen door nieuwe politieke afspraken, zal een volgende generatie, die God misschien nog meer afwijst, de wetten weer veranderen naar wat voor hen het beste uitkomt. Uiteindelijk geldt voor iedere afspraak, ja zelfs voor de Nederlandse grondwet, dat degenen die het voor het zeggen hebben bepalen hoe deze wordt uitgevoerd. We hebben dit gezien gebeuren met betrekking tot abortus, de inmenging van de staat in kerk, school en gezin en de opgelegde acceptatie van het homohuwelijk.

De traditionele oude christelijke partijen spelen anno 2023 praktisch geen rol meer.

Moeten we ons er dan maar bij neerleggen dat de rol van christenen in de politiek is uitgespeeld? – Integendeel! We hebben mensen nodig die staan op de absolute basis voor ons wereldbeeld. Als zij posities innemen bij de overheid, in het onderwijs, in het bedrijfsleven en op veel andere plaatsen kunnen zij ons helpen om de algemeen geldende opvattingen te veranderen.

Het is daarom belangrijk dat christenen in november gaan stemmen op mensen die een zuiver christelijk wereldbeeld hebben. Toch zullen nieuwe verkiezingen niet een totaal andere richting geven aan het algemene denken in ons land. De seculieren hebben dit de afgelopen eeuw veel beter begrepen dan wij door de harten van jonge mensen uit christelijke gezinnen te veroveren. De voorzienigheid Gods werd bij het grof vuil gezet en ingeruild voor het geloof in de maakbaarheid. Alle Nederlanders, ook christelijke mensen, ondervinden dat veel dingen anders lopen dan gewenst. Dat bepaalde dingen mislukken ligt volgens het huidige denken nooit aan de gevallen mens zelf, maar aan “de maatschappij” die dit veroorzaakt. Wanneer er iets misgaat ziet de overheid zich verplicht om in te grijpen, waardoor we worden bedolven onder nieuwe verboden met extra regelgeving. Een overheid is verantwoordelijk voor de landsverdediging, de handhaving van de openbare orde, sociaal

beleid, volksgezondheid en onderwijs, maar ze richt zich nu te vaak op sturen op seculier gedachtegoed onder de noemer “gelijkheid”.

Dit heeft tegenwoordig grote invloed op ieders leven. Het is een illusie te denken dat het seculiere fundament van onze samenleving in 1 keer te veranderen is. We moeten allemaal aan de slag in ons gezin, de kerk en de samenleving, vasthoudend aan het door God gegeven woord.



Agenda

Tijdrede van de PKV Geldermalsen door Ds. D. Heemskerk
Kerkgebouw GGiN Geldermalsen
D.V. woensdag 11 oktober 2023

Verkiezingen Tweede Kamer
D.V. woensdag 22 november 2023

SGP jongerenavond met 2e kamerlid Dhr. R. Bisschop
D.V. vrijdag 3 november 2023

Tijdrede van de PKV Lingewaai door Ds. M.G. van Middendorp
In de grote kerk van Asperen
D.V. dinsdag 12 december 2023



Contactgegevens
SGP West Betuwe
Koningin Julianaplantsoen 59
4181 BK Waardenburg

Scan de QR-code of ga voor meer informatie naar westbetuwe.sgp.nl



Nieuwsbrief

Behoud de kern!

SGP
West Betuwe



Van ons bestuur

Hervormingsdag

Na het verschijnen van de laatste nieuwsbrief, is er ook op politiek terrein van alles gebeurd. Eén van die gebeurtenissen is de val van het kabinet op 7 juli. Dit heeft tot gevolg gehad dat alle partijen aan de slag moesten met bijvoorbeeld het aanwijzen van een lijsttrekker, het samenstellen van de kandidatenlijst en het schrijven van een verkiezingsprogramma. Wat betreft dat laatste. De campagneperiode is bij uitstek een tijd om voor de partij belangrijke standpunten voor het voetlicht te brengen. Ook de SGP is daarmee aan de slag gegaan en zal daar ongetwijfeld nog meer aandacht voor gaan vragen. Ook buiten de campagnetijd is dat mogelijk. Onze plaatselijke fractie heeft zich daar ook in de achterliggende tijd weer sterk voor gemaakt. Is er iets waar zij aandacht voor kunnen vragen, laat het dan zeker weten, de fractie stelt uw input zeer op prijs.

Zowel landelijk als ook plaatselijk is er in de afgelopen (tientallen) jaren veel veranderd. Van een christelijk land zijn

we veranderd in een land waarin alles wat christelijk is steeds meer onder druk komt te staan. Denk aan de ontwikkelingen op het gebied van abortus, euthanasie en bijzonder onderwijs en, ook plaatselijk gezien, de winkeltijdenwet. Op tal van terreinen is het wenselijk dat er een hervorming plaats zou vinden. De SGP heeft zich daar altijd sterk voor gemaakt en een tegengeduld laten horen bij al deze progressieve, antichristelijke ontwikkelingen. Het is goed dat daar aandacht voor is, en het is bijzonder dat er elke keer weer mensen zijn die ook in de politiek dit geluid willen laten horen. Landelijk gezien zullen dat, naast Chris Stoffer, nieuwe SGP-Kamerleden zijn, want de komende verkiezingen betekent voor de SGP: afscheid nemen van Kees van der Staaij en Roelof Bisschop. We wensen hen beiden alle goeds toe voor de toekomst.

Er is dus hervorming nodig op allerlei beleidsterreinen. Tegelijk is er ook een andere hervorming nodig. Die is persoonlijk. Over enkele weken is het weer Hervormingsdag. Inmiddels is het bijna 505 jaar geleden dat Maarten Luther zijn 95 stellingen op de deuren van de

slotkapel in Wittenberg hing. Dit wordt gezien als het begin van de Reformatie. Deze hervorming moet ook in ons aller hart plaatsvinden. De Heere spreekt tot Ezechiël: bekeert u, bekeert u van uw boze wegen, want waarom zoudt gij sterven, o huis Israëls? (Ez. 33:11). Als we dit hoofdstuk lezen, kunnen we deze oproep zien als een oproep voor ons land, om terug te keren van allerlei ontwikkelingen, om te hervormen. Tegelijk, belangrijker nog, is het een oproep voor ons allemaal persoonlijk. Wat zou het een wonder zijn als we dan mogen gaan uitroepen: Vergeef mij al mijn zonden, die Uwe hoogheid schonden (Psalm 6:2 berijmd).

Henk Achterberg

Ezechiël 33 : 11B

Bekeert u, bekeert u van uw boze wegen, want waarom zoudt gij sterven, o huis Israëls?

Staat het bijzonder onderwijs onder druk?



Wat een waardevolle en bezinnende avond hadden we 22 september jl. met onze spreker Dhr. Roelof Bisschop, 2e kamerlid van de SGP. Het thema van de avond was: Staat het bijzonder onderwijs onder druk? Daar was genoeg over te vertellen. Dhr. Bisschop begon met de uitleg wat bijzonder onderwijs eigenlijk inhoud. Ruim een kwart van de scholen in Nederland is openbaar, deze scholen worden aangestuurd door de overheid. Alle andere scholen zijn bijzondere scholen, dat wil zeggen scholen die vallen onder een stichting of vereniging. De onderwijsvrijheid betekent dat je zelf een school mag stichten, de richting en inrichting mag bepalen en als ouders zelf mag kiezen naar welke school je kind gaat maar ook dat de financiering van de school van de overheid komt.

De geestelijke strijd is begonnen in Genesis 3. Er zijn vele bedreigingen waar we mee te maken hebben. Aan de ene kant zijn we als mens alle rechten verloren, aan de andere kant hebben we door artikel 23 van de Grondwet alle recht om te strijden voor het behoud van christelijk onderwijs. Dit is onze plicht als (groot)ouders.

Op allerlei manieren wordt het christelijk onderwijs uitgehold. Scholen die leerlingen met een andere overtuiging niet toelaten, discrimineren. Dit is niet terecht. Scholen werden in het verleden juridisch verplicht een identiteitsverklaring op te stellen, maar werden erop aan gesproken als ze om die reden iemand afwezen. De regering is nu steeds meer voor een open toelatingsbeleid op scholen, dat betekent dat een school iedere leerling aan moet nemen, ongeacht identiteit.

Daarnaast wil de overheid vergaande ideeën over relaties en seksualiteit in het lesprogramma doorvoeren. God schiep man en vrouw, maar daar wil men niets over weten. Allerlei relaties moeten mogelijk zijn en seksualiteit is zeker niet iets wat alleen binnen een huwelijk thuis hoort. Hetzelfde geldt voor de genderdiversiteit, alles is mogelijk en je mag vooral kiezen wat goed voelt voor jezelf.

De kernwaarden gelijkheid, vrijheid en solidariteit moeten een belangrijke plek krijgen in het onderwijs. Het bijzonder onderwijs mag er zelf wel iets aan toevoegen maar deze kernwaarden staan voorop en dus niet de Bijbelse

uitgangspunten. Er ligt een voorstel om onderzoek te doen naar informeel onderwijs, dus onderwijs niet binnen de gewone schoolvormen en schooltijden. Het idee was om de zogenaamde koranscholen in de gaten te houden, de praktijk leert dat daar weinig aandacht aan wordt geschonken maar dat de overheid onderzoek gaat doen naar jeugdverenigingen, catechisaties en jeugdbonden. Op dit moment is het even geparkeerd maar het is wel iets wat echt speelt. Er komt ontzettend veel af op het christelijk en/of reformatorisch onderwijs.

Wat kunnen we zelf doen, wat moet onze houding zijn? Als eerste moeten we elkaar vasthouden, voorkom onderlinge discussies, we moeten beseffen wat een voorrecht het is om onze kinderen nog naar een school te sturen waar rekening gehouden wordt met God en zijn geboden. Dit is zo'n groot goed.

Daarnaast moeten we als ouders actief betrokken zijn bij de school, op allerlei manieren. De spreker vraagt aan iedere ouder, grootouder of andere betrokkene op het onderwijs om lid te worden van de ROV, de reformatorische oudervereniging. Dit is de stem van christelijke ouders en hoe meer leden, hoe meer de vereniging kan betekenen, juist aan het begin van een beleidsvormingstraject van de overheid. Wij bevelen dit ook van harte aan. www.rovereniging.nl

Het belangrijkste is onze geestelijke wapenrusting, het krachtigste wapen is ons gebed. Shalom, bid om de vrede. Shalom betekent ook rust, stabiliteit. Laten we zo ons leven op aarde leven, het beste zoeken voor onze gehele samenleving in vrede.

We besloten de avond met het zingen van psalm 25 vers 4

*'s HEEREN goedheid kent geen palen;
God is recht, dus zal Hij door
Onderwijzing hen, die dwalen,
Brenge in het rechte spoor.
Hij zal leiden 't zacht gemoed
In het effen recht des HEEREN.
Wie Hem need'rig valt te voet,
Zal van Hem zijn wegen leren.*



Even voorstellen...



Jasper de Zeeuw

Bestuurslid PKV Lingewaal en GMA

Mijn naam is Jasper de Zeeuw, geboren in februari 1997 en opgegroeid in de Alblasserwaard. Na ons trouwen in 2019 ben ik met mijn vrouw Jantine in Asperen komen wonen en hebben we inmiddels 2 zoontjes mogen ontvangen. In het dagelijkse leven werk ik voor een bouwbedrijf in de agrarische- en utiliteitsbouw.

Een paar jaar geleden ben ik benaderd, om voor de plaatselijke kiesvereniging (PKV Lingewaal) bestuurslid te worden.

Ik ben nu sinds 2 jaar actief bestuurslid en neem sinds een jaar zitting namens PKV Lingewaal in het GMA bestuur.

Met een groep gemotiveerde mensen binnen het GMA proberen we ook regelmatig raadsvergaderingen bij te wonen en contact te houden als er belangrijke onderwerpen spelen. Het is mooi om op deze manier samen te werken met de fractie en waar nodig hen te kunnen ondersteunen.



Verkiezingen november 2023



Lezers, dit jaar staat er opnieuw een cruciale verkiezing voor de deur. Na onze stem vorig jaar voor de gemeenteraad en afgelopen maart de Provinciale Staten (en indirect de Eerste Kamer), stond volgend jaar juni in de agenda als datum voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer. Maar plotseling is het moment daar: op 22 november moeten we opnieuw naar de stembus.

We leven in bijzondere tijden, wat een fragmentatie in de politiek! Een zeer groot aantal partijen doet mee aan deze verkiezingen waaronder een aantal nieuwe partijen. Als we wat ouder worden zien we veel verschijnen, maar ook veel verdwijnen. Dan heb ik het niet alleen over politieke partijen, maar ook over de 'inhoud' van die politieke partijen. Dan word ik steeds kleiner, als ik steeds meer beseft dat de SGP een houvast heeft. Wij als SGP'ers hebben de Bijbel. Wat geeft dat een stuur, maar ook een ontzettend grote verantwoordelijkheid. Juist over die verantwoordelijkheid wil ik het hebben.

Wij, als SGP'ers in de gemeenteraad, moeten die verantwoordelijkheid zeer serieus nemen. We moeten ons werk zeer serieus doen, we moeten ook laten

zien wat het betekent om de Bijbel als richtsnoer te hebben, laten zien dat we een God in de hemel hebben. Dit geldt ook voor SGP-Statenleden en SGP-Kamerleden. Deze mensen kunnen dat niet zelf. Zij moeten worden ondersteund door u, door ons! Hoe?

Dit ondersteunen moet door twee zaken: 1) door een aanhoudend gebed voor onze vertegenwoordigers en voor ons land. 2) door een christelijk leven. Laat zien en ervaren wat het betekent om christen te zijn. Onze verantwoordelijkheid wordt steeds groter in een samenleving die God steeds verder aan de kant wil schuiven.

22 november

Verkiezingen, we gaan weer stemmen voor onze tweede kamer. We hebben een nieuwe partijleider, een nieuwe lijsttrekker, een nieuwe lijst. Gelukkig blijft het Woord van God hetzelfde. Laten we bidden voor onze partij, voor onze mensen.

Bid en stem voor en op 22 november. Is stemmen belangrijk? Zeer zeker, ik noem enkele onderwerpen:

- De aanvallen op het christelijk en/

of reformatorisch onderwijs. Heel subtiel wil de overheid invloed (gaan) uitoefenen via het vak burgerschap op onze scholen. Blijft er ruimte voor het overdragen van de Bijbelse waarden, voor onze visie op huwelijk en seksualiteit?

- De gezinnen. Gezinnen zijn van levensbelang voor een gezonde samenleving.
- Het ongeboren leven. Dat moeten we blijven beschermen.
- De agrarische sector en het midden- en kleinbedrijf.

Wij zijn verantwoordelijk. Ik vraag u: neem uw verantwoordelijkheid.

Bid en stem!

Lourens van Bruchem



Tweede SGP-jongerenavond West-Betuwe



Op D.V. vrijdagavond 3 november zal de tweede SGP-jongerenavond plaatsvinden. SGPJ West Betuwe heeft voor deze avond een Tweede Kamerlid uitgenodigd. Het onderwerp wordt nog bekendgemaakt. De avond zal bestaan uit een interactieve lezing. Daarnaast zal er ruimte zijn voor onderling contact onder het genot van een hapje en drankje.

Jij bent er toch ook bij? Blijf op de hoogte via Instagram, Facebook en onze Whatsapp groep (zie QR-code).

Bovendien komt binnenkort onze eerste podcast online. Deze podcast bevat een interessant gesprek met onze burgemeester, Servaas Stoop.

